

Gelukkig ben je als je vervolgd wordt

Bijbelstudies over Jezus' gelukwensen in de Bergrede (8)

Lees de gelukwensen van Jezus door (Matteüs 5,3-12) en leer ze uit je hoofd.

Dezelfde belofte | Deze laatste gelukwens heeft dezelfde belofte als de eerste: 'want voor hen is het hemelrijk.' Zo maakt de Heer van deze serie van acht een mooie eenheid. Vers 11 en 12 vormen een korte toelichting op de eigenlijke gelukwens in vers 10. Het gaat om de vervolgd. Met deze typering maakt Jezus een overgang van dat wat je actief doet naar dat *wat je overkomt*. De eerste zeven karaktereigenschappen gaan over hoe je je actief opstelt in het leven (nederig, zachtmoedig, etc.). Vervolging evenwel, dat overkomt je, dat hoef je niet te zoeken. Het verband met de eerste zeven is niet heel moeilijk: hoe meer je de eerste zeven kenmerken gaat dragen, hoe groter de kans dat mensen je je erom gaan vervolgen.

Om Jezus! | Deze laatste gelukwens legt een verband tussen de 'gerechtigheid' en Jezus. In vers 10 staat dat je 'vanwege de gerechtigheid' vervolgd kan worden. In de toelichting van vers 11 heeft Jezus het ineens over zichzelf: uitgescholden worden 'omwille van mij'. Dat is goed om te onthouden als je verderop in deze toespraak Jezus nog vaker over 'gerechtigheid' hoort spreken (5,10; 6,33). Met dat woord bedoelt Hij in 5,10 ons gedrag. Wij moeten leven op een rechtvaardige manier. In feite is het dus niets anders dan dat je zijn eigen Geest, de heilige Geest, in je laat werken, zodat Christus in je gestalte krijgt (Galaten 4,19 en 5,22). Bij Hem, en dus in je eigen leven, vind je de gerechtigheid van Gods rijk.

Tweede persoon | Let er eens op dat in de toelichtende verzen (11 en 12) de Heer in de tweede persoon meervoud spreekt. Hij begint algemeen beschrijvend maar dan spreekt hij zijn publiek direct aan. Op de eerste rij voor hem zitten zijn leerlingen (zie 5,1) en hen bedoelt hij in de eerste plaats. Daarachter zit 'de mensenmassa' die meeluistert. Ook zij moeten kleur bekennen en zich afvragen of het volgen van Jezus hen uitschelden en valse beschuldigingen waard is. Denk aan het woord van de Heer over het 'berekenen van de kosten' in Lukas 14,28-33.

Vragen en citaten

1. Ben je het eens met de opmerking hierboven: "Het verband met de eerste zeven gelukwensen is niet heel moeilijk: hoe meer je de eerste zeven kenmerken gaat dragen, hoe groter de kans dat mensen je je erom gaan vervolgen."
2. Van welke profeten uit de Bijbel wordt verteld dat zij vervolgd werden? Betrek hierbij Hebreëen 11,32v.
3. Welke 'kosten' maak jij voor het evangelie? Deel met elkaar verhalen hierover en vraag je af hoe je elkaar hierbij kunt helpen.
4. Kijk op de website van Open Doers of je wat kunt betekenen voor de lijdende kerk. <https://www.opendoors.nl/> Bespreek ook de vraag: moslims, of andere religieuze minderheden die vervolgd worden... is dat minder erg dan christenen die vervolgd worden? Kunnen christenen iets voor hen betekenen?

Verder lezen over vervolging:

- De Heer heeft in zijn laatste grote toespraak zijn leerlingen ook voorbereid op vervolging: **Matteüs 24,9 (vergelijk 10,17 en 34)**. De passende houding daarbij is standhouden en waakzaam zijn, **Matteüs 24,42**. Hij zei ook: wat ze mij hebben aangedaan, zullen ze ook jullie aandoen: **Johannes 15,18-20**.
- De apostel Paulus en Barnabas vertellen jonge gemeenten dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God kunnen binnen gaan, **Handelingen 14,22**. Zie ook **Filippenzen 1,29; 1 Tessalonicenzen 3,3v; 2 Timoteüs 2,3; Kolossenzen 1,24** over het lijden van Christus aanvullen. En natuurlijk het Bijbelboek Openbaring als geheel.
- De apostel Petrus waarschuwt dat je niet trots kan zijn op lijden als het voorkomt uit een verkeerde bemoeizucht, **1 Petrus 4,12-16**.
- Dat je blij kunt zijn in tijden van vervolging blijkt in **Handelingen 5,41; 1 Petrus 1,6; 2 Korinte 4,17**. Denk aan Daniël en zijn vrienden in Babylon: **Daniël 3**.
- Over spot kun je lezen in **Psalms 3,2; 4,7; 14** en **2 Petrus 3,3v**.

Tertullianus leefde ca. 160 – ca. 230 na Christus en schreef een beroemd boek ter verdediging van de vervolgte christenen (Apologeticum). Hier volgt de vertaling van de slotalinea, met de bekende zin: het bloed van de martelaren is een zaad.

“Maar ga uw gang, u goede gouverneurs, u zult bij mensen nog populairder zijn als u de christenen aan hen offert; kruisig, martel, veroordeel ons, vernietig ons. Het enige bewijs van onze onschuld is jullie onrechtvaardigheid! Daarom duldt God dat we dit alles moeten doorstaan. Want onlangs, toen u een christelijke vrouw veroordeelde tot een bordeel in plaats tot de arena, gaf u toe dat het verlies van kuisheid erger voor ons is dan alle pijn en alle dood. En toch heeft al uw uitgedokterde wreedheid geen zin; een lokmiddel is zij eerder voor onze gemeenschap. We worden talrijker zodra we door u worden neergemaaid: **een zaad is het bloed van christenen**. Velen onder u dringen er bij u op aan pijn en dood standvastig te verduren, zoals Cicero in de gesprekken in Tusculum, zoals Seneca als hij schrijft over toeval, zoals Diogenes, Pyrrho, Kallinikos; en toch vinden hun woorden niet zoveel leerlingen als de christenen die door hun daden onderwijzen. De koppigheid waarvan u ons beschuldigt, is een les. Wie wil niet, erdoor opgeschrikt, doorgronden wat de kern van deze zaak is? Wie zal niet, als hij erachter is gekomen, zich aansluiten en, als hij zich heeft aangesloten, willen lijden? Om de volledige genade van God te krijgen, om al zijn vergeving te krijgen tegen de prijs van zijn bloed? Alle zonden zijn deze keer vergeven. Daarom danken wij u op dit punt voor uw oordeel. Vijandschap scheidt het goddelijke en het menselijke: als jullie ons veroordelen, zijn we vrijgesproken door God.”

Klik hier voor de videoclip bij deze Bijbelstudie: https://youtu.be/J_F9IAD0rp0