

# Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent

Bijbelstudies over Jezus' gelukwensen in de Bergrede (3)

**Lees de gelukwensen van Jezus door (Matteüs 5,3-12) en leer ze uit je hoofd.**

**1 Jezus** | De zachtmoedigheid van de Heer komt in het boek van Matteüs een en andermaal te sprake. Hij zegt van zichzelf dat Hij het is en roept ons op dat van Hem te leren (11,29). Ook de intocht in Jeruzalem op een ezel is reden om hem als zachtmoedig te typeren (21,4 met een verwijzing naar Zacharia 9,9-10). Heel mooi is hoe Paulus wijst op Jezus' zachtmoedigheid en mildheid in een gespannen situatie tussen hem en de gemeente van Korinte, zie 2 Korinte 10,1-2. Het is niet altijd eenvoudig om rustig te blijven, ook niet voor de groten in Gods rijk, zo blijkt maar weer.

**2 Wat is het eigenlijk?** | Het is een aanduiding van een karaktereigenschap, 'zacht van innerlijk', die tegenover eigenschappen als ruwheid, geweld of vechtlust staat. Zo siert een zachtmoedige geest, een zachtmoedig innerlijk, een mens (1 Petrus 3,4). Als de heilige apostel schrijft dat wij geen kwaad met kwaad moeten vergelden maar met goed (Romeinen 12,17 en 19), dan zit hij dichtbij de zachtmoedigheid waarover Jezus spreekt. En dat geldt dan ook voor de moed om liever onrecht te lijden, dan je gelijk te halen, 1 Korinte 6,7.

Tegelijk wijst Paulus ook op de overheid die het kwaad wel afstraft. Als de overheid de misdadigers en onrechtvaardigen van deze wereld afstraft, bedient zij daarmee Gods toorn over het onrecht (Romeinen 13,4). Maar Jezus geeft zijn leerlingen het bevel het zwaard op te bergen: "Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen." (Matteüs 26,52).

**3 De aarde beërven** | Wel vijf, zes keer zegt David in Psalm 37 dat de gelovigen de aarde zullen bezitten (9, 11, 22, 27, 29, 43). Het gaat daar om 'wie hopen op de HEER', nederig zijn, Gods gezegenden, de rechtvaardigen, kortom de mensen die door Jezus zachtmoedig worden genoemd. Voor de gelovigen in het oude Israël was de erfgrond belangrijk en dat verklaart waarom in het Oude Testament zo concreet over 'het land' wordt gesproken. Toch is het Nieuwe Testament niet alleen maar 'geestelijk'. De belofte is juist dat deze aarde, waarop wij leven, in gereinigde versie ons thuis zal zijn. Het is voor mensen die gemakkelijk verhuizen minder eenvoudig in te voelen dan de honkvaste Israëliet. Maar het waarderen van de schepping zoals wij die kennen past helemaal bij de mooie belofte die God heeft: de hemel zal werkelijk op deze aarde terecht komen.

## Vragen en citaten ter bespreking:

"Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren," schrijft de auteur van Numeri met enig gevoel van overdrijving (12,3 HSV).

Bespreek de levensloop van Mozes en ga eens na: wat heeft hij moeten meemaken om dit te leren? En welke situaties ken je uit Mozes' leven die minder zachtmoedigheid van hem toonden? In aansluiting hierop kun je eigen ervaringen delen over het oefenen met zachtmoedigheid.

Bespreek deze stelling: alleen iemand die assertief is kan echt zachtmoedig zijn. Mensen met een minderwaardigheidscomplex lijken het te zijn, maar zijn het niet echt.

Waarom is de belofte van het beërven van de aarde juist gekoppeld aan deze gelukwens over zachtmoedigheid? Ligt er een verband tussen die karaktertrek en het bewonen van de aarde? Kun je dit verbinden met de actualiteit van klimaat en milieuzorgen?

Neem je voor om een week lang te oefenen met zachtmoedig zijn. Noteer de momenten waarop je er bewust mee bezig was. Wat valt je op?

### **Om verder te lezen:**

Over **het land beërven**: Jesaja 57,13 en 60,21; 2 Petrus 3,13 en Openbaring 21,1.

Over **zachtmoedig zijn en zo elkaar verder helpen**: Galaten 5,22 en 6,1; Filippenzen 2,6-7 in combinatie met 4,4-5; Kolossenzen 3,12; 1 Petrus 3,15; Jakobus 1,19-21.

Het tegenovergestelde van Gods zegen is zijn **boosheid of woede**. Als de HEER gekrenkt is en reageert op de zonden van mensen, dan treft Hij hen ook in hun woonplaats. Als je alleen al kijkt in het boek Genesis: het paradijs (Genesis 3), Kain (Genesis 4), de zondvloed (Genesis 6-9), de torenbouw van Babel (Genesis 11) ... Ga eens na welke voorbeelden je hiervan kunt vinden in de andere Bijbelboeken.

Slotcitaat: “Wie zich ervan bewust is wat God hem vergeven heeft, die kan niet snauwerig blijven tegen zijn omgeving.” (Willem Smouter, *Profielchets van het koninkrijk*, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1992, 29)

Klik hier voor een videoclip bij deze Bijbelstudie: <https://youtu.be/OqUtdGqYRzQ> of bij <https://www.simonvanderlugt.nl/de-gelukwensen-van-jezus/>