

# Gelukkig ben je als je treurt

Bijbelstudies over Jezus' gelukwensen in de Bergrede (2)

---

## Lees de gelukwensen van Jezus door (Matteüs 5,3-12) en leer ze uit je hoofd.

**Treuren** | Wie wel eens heeft gezien wat klaagvrouwen in het Midden Oosten doen, die weet dat wij op een ingehouden manier ons verdriet tonen. Huilen mag, maar we willen graag snel weer opgewekte gezichten zien. Het is daarom op z'n minst opvallend dat de Heer een gelukwens heeft voor allen die treuren. Een van zijn eigen gezanten heeft de blijdschap benadrukt: "Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg nu nogmaals: wees altijd verheugd." (Filippenzen 4,4) Ook wijst de Heer somber schijnvertoon af, bij het vasten (Matteüs 6,16-18). De sleutel ligt in de woorden van de profeet Jesaja. De Geest van de HEER rust op zijn gezant die gekomen is om 'treurenden te troosten' met de boodschap dat God hen genadig is (61,1-3). In de synagoge van Nazaret heeft de Heer deze profetie op zichzelf toegepast (Lukas 4,14-30). Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden van de zonden (Matteüs 1,21) en daarom is dat 'treuren' en kenmerk van zijn volgelingen.

**Droefheid over zonde** | Jezus' gezant, Paulus, heeft eens een brief geschreven aan een gemeente, de gemeente was er pijnlijk door getroffen. Toch had hij er geen spijt van: "Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen." (2 Korinte 7,9) Dat is een vorm van verdriet die God wil omdat het een goed effect had: de inzet van de gelovigen werd groter (7,11 en 12) Het is niet zo dat buiten het christelijk geloof alleen maar vrolijkheid is. Ellende genoeg, maar de vraag is: brengt zij je dichter bij de Heer, of verklaar je haar gewoon als deel van de menselijke toestand?

**Troost** | Jezus heeft eens over Jeruzalem gezegd dat Hij haar kinderen bij zich wilde verzamelen. Maar zij wilden niet! (Matteüs 23,37) Dat geeft precies aan wat voor bijzondere troost hier bedoeld wordt. Het gaat erom dat God met vriendelijke ogen naar je kijkt en zijn nabijheid toezegt. De profeet Jesaja mocht het volk in ballingschap al troosten met de belofte dat de HEER zelf komt, als een goede Herder (Jesaja 40,1-11). Jezus Christus is die goede herder (Johannes 10,11) en zijn Geest is de grootste zegen die er is (Efeze 1,3 en 13-14)

## Vragen en citaten ter bespreking

1. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Vertel de situatie en aanleiding. Welke emoties roept het bij je op als je terugdenkt aan iets slechts en schadelijks dat je gedaan had?
2. Welke plek heeft het klaag- en treurlied in de wekelijkse kerkdiensten? Welke plaats zou het volgens jou moeten hebben? Waarom?
3. "Je moet nog wel erg jong zijn of erg onervaren gebleven of met een erg dikke huid leven, wil je bij het woordje treuren vreemd opkijken. En in ieder geval moet men verbazend weinig solidair geweest zijn. Want het mag dan zijn, dat ons eigen pad over rozen is gegaan – zoiets komt nog wel eens voor – bij mijn buurman zal het toch wel zeker anders wezen. En mijn buurman, kan dan in de kleine wereld van vandaag, iemand uit India zijn geworden. (G. Th. Rothuizen, *De hand aan de ploeg: Klein commentaar op de Bergrede*, Aalten: De Graafschap, [1960], 53).

4. De Geest van Jezus Christus laat je opnieuw geboren worden: je bent een nieuw mens! Dat wil zeggen dat jouw 'oude mens' sterft. Bespreek de volgende omschrijving van dat sterven in ons kerkelijk leerboek, en geef speciale aandacht aan 'oprechte droefheid': "Wat is het afsterven van de oude mens? Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En ook dat wij deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten." (Heidelbergse Catechismus, zondag 33, vraag en antwoord 89).

#### **Om verder 'treurige Bijbelpassages' te lezen:**

Koning David heeft twee bekende liederen geschreven bij situaties van zonde en schuld:

**Psalm 32 en 51.** "Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt niet onderhouden." **Psalm 119,136.**

De profeet Joël noemt werkwoorden als 'vasten treuren en rouwen' bij het besef van wat je tegenover God misdeed, **Joël 2,12-13.** Na de ballingschap klinkt de oproep om te klagen over je zonden, **Klaagliederen 3,37** en in de tijd van Nehemia kunnen ze bijna niet meer stoppen met huilen als zij onderkennen wat God nu eigenlijk van de mensen wil, **Nehemia 8,7-9.**

De Heer Jezus hilde bij de dood van zijn vriend, **Johannes 11,35** en zijn gezant Petrus hilde bittere tranen nadat hij zijn Heer verloochend had, **Markus 14,72.**

"Ik heb het u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet." Paulus aan de **Filippenzen (3,18-19).** Volgens de schrijver van Hebrëeën hilde Ezau tranen met tuiten toen hij begreep dat hij geen kans kreeg om het goed te maken: **Hebrëeën 12,17.**

En over troost gesproken: een mooie belofte voor de toekomst is dat alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist, **Openbaring 21,4.**

Klik hier voor een video: [https://youtu.be/Fp3Y2I4Q\\_CM](https://youtu.be/Fp3Y2I4Q_CM)