

Een christen leest de heilige hindoeboeken (2) Bhagavad Gita

Hoofdstuk 3 Het pad van de dienstbaarheid

9 Alle handelingen dienen gedaan te worden als een offer. Zoniet blijft de wereld in de boeien van handeling [karma]. Daarom Arjuna, vrij van gehechtheid, verricht je werk als offer.

Bhagavad Gītā: Het heilig boek van de hindoes. Uit het Sanskriet vertaald door Gerda Staes in samenwerking met Winand M. Callewaert. Een universele interpretatie. Leuven: Davidsfonds, 2001, 60.

1 In de Bhagavad Gita gaat Krishna het gesprek aan met Arjuna over het uitvoeren van zijn taak in de strijd. In deze dialoog komen thema's aan de orde als de aard van de mens en zijn handelen, de toewijding aan God en de manifestatie van het goddelijke. Het offer is een belangrijk punt in Krishna's onderwijs over het menselijk handelen. Het is de manier om te ontkomen aan de eeuwige klem van het karma.

2 In de geschiedenis bleek dat mensen offeren om drie redenen: 1) om contact met de godheid tot stand te brengen; 2) om de geregelde loop van het kosmisch gebeuren aan de gang te houden en 3) om iets van de godheid te verkrijgen. In de Bhagavad Gita kom je alle redenen tegen: "In het begin der tijden schiep Prajapati de mensheid en het offer. Toen zei hij: vermenigvuldig u door het offer. En mogen de goden u dienen. Aldus elkaar dienend, zal je het hoogste goed verkrijgen." (3,10-16 en zie ook 4,23-42)

3 Het centrale idee in de Gita is de Krishna-devotie. Dat is een nieuw geluid in de Indiase traditie die aan dit heilige boek vooraf ging, met Veda's en Upanishaden. Een relatie met een persoonlijke God komt hier in alle kracht naar voren. Krishna is de neerdaling van Vishnu, hij is de opperste God en Heer zelf.

4 De Bijbel is ook een boek over relaties en over de onderlinge verhoudingen. Als je door Jezus Christus God als je Schepper leert kennen, leer je dat je beheer hebt gekregen over de eigendommen van God. De aarde en alles wat erop leeft is van de HEER (Psalm 24, zie ook Genesis 1,28). De gelovige wijdt daarom zijn handelen helemaal toe aan de Heer (Kolossenzen 3,23) en de goddelozen krijgen te horen dat zij geen toekomst hebben op aarde (Psalm 104,35). Het beeld van het offer komen we tegen bij de heilige apostel Paulus: "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is ware eredienst voor u." Dat leidt tot wat goed, volmaakt en welgevallig is. (Romeinen 12,1-2)