

# Gelukkig ben je als je diep verlangt naar gerechtigheid

Bijbelstudies over Jezus' gelukwensen in de Bergrede (4)

---

**Lees de gelukwensen van Jezus door (Matteüs 5,3-12) en leer ze uit je hoofd.**

**Diepe motieven** | “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” De beeldspraak van honger en dorst gaat over iets dat wij allemaal persoonlijk kunnen voelen. Je verlangt naar iets te eten als je lang niets gehad hebt. Een goed glas vol op een hete zomerdag. En dan hebben we het nog niet over de honger en dorst van mensen in gebieden waar hongersnood heerst! We snappen het: Jezus wijst bij deze gelukwens op je diepste motieven. Een mens die zich aanpast aan Gods rijk verlangt naar Gods gerechtigheid. De Korachieten zongen het al: “Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.” (Psalm 42,2)

**Gerechtigheid, wat is dat?** | Iemand beschreef het als het intense verlangen om recht voor je Schepper te staan. Dat is mooi, maar heeft het niet ook met menselijke gerechtigheid te maken? We roepen ‘eindelijk gerechtigheid!’ als een crimineel van de rechter hoort dat hij jaren de cel in moet vanwege zijn misdaad. We streven naar het recht voor de armen, voor minderheden, ja zelfs voor de dieren. Wie de Bergrede verder doorleest ziet dat Jezus vooral aanstuurt op het beter maken van ons innerlijk: niet alleen geen echtbreuk maar zelfs geen verkeerde begeerte! Zo komt er een wereld van recht en gerechtigheid, als mensen door de Geest van Christus heilig worden gemaakt. Wie dus intens verlangt naar een betere wereld, moet erop rekenen dat God vooral met jouzelf aan de slag wil.

**Verzadigd worden** | Jezus is ons levensbrood (Johannes 6,35 en 51). Wie zijn gerechtigheid zoekt, krijgt Hem in de eerste plaats. Dus elke keer als wij avondmaalsbrood eten en uit de avondmaalsbeker drinken, worden wij verzadigd: rechter dan zo kom je voor je Schepper niet te staan. Kijk vervolgens hoe concreet Jezus genade-recht verschaft: aan een man met huidvraat, een Romein met een doodzieke slaaf, een bezetene, een hongerige menigte kreeg brood en vis te eten. Wie kreeg een bemoedigend woord, en wie een dreigende waarschuwing? Lees het boek van Matteüs zo eens door: het recht van God wordt door Jezus aan Jan en allemaal uitgedeeld, in woorden en daden. En dat alles met de bedoeling dat men Jezus ging eren als beloofde messias, niemand minder dan God zelf op aarde.

## Vragen en citaten

1. In de Bergrede komt het woord ‘gerechtigheid’ nog een paar keer terug. Zoek deze verzen op en bespreek het verband met deze gelukwens: snap je nu beter wat Jezus met gerechtigheid bedoelt?
2. Waar zien jullie onrechtvaardigheid in onze samenleving? Waar kunnen jullie je inzetten om onrecht te bestrijden? Als je dit verlangen naar gerechtigheid in je leven mist, wat kun je dan (met elkaar) doen om dat verlangen in je wakker te maken? Of te versterken als je het maar weinig hebt?
3. “Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem dwingt,” staat er in Spreuken 16,26. Kunnen wij ons dat nog voorstellen, in het welvarende Nederland? Ken je mensen die dit echt zo letterlijk meemaken? Als je nu eens een (nieuwe) spreuk

zou moeten maken over dit onderwerp, een die past bij onze tijd en situatie, hoe zou die dan klinken?

4. Bespreek het volgende citaat van ds Willem Smouter: “Wie honger heeft, tobt zich niet af over de vraag hoe hij zo weinig mogelijk kan eten, maar hij probeert uit alle macht eten te vinden. En wie honger heeft naar gerechtigheid, zoekt óók geen minimum.” (*Profielchets van het koninkrijk*. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1992, 36)

#### **Om verder te lezen:**

- Honger en dorst waren in het Midden-Oosten krachtige beelden. Palestina was voor goede oogst sterk afhankelijk van de jaarlijkse regentijden (denk aan de honger bij Abram, Genesis 12,10, Izaäk, Genesis 26,1 en Jozef Genesis 41,27 en 54). De vruchtbaarheidsgoden en godinnen van Kanaän ontleenden hun aantrekkelijkheid aan het verlangen van de mensen om de onzekerheid rond honger en dorst te boven te komen (zie 1 Koningen 18,23-39). Lees Psalm 107 eens door en noteer waar honger en dorst allemaal genoemd worden.
- De profeet Amos gebruikt *de beeldspraak* van honger voor het verlangen naar Gods woord (Amos 8,11-12 en 9,13). Jesaja legt een verband tussen waterstromen en de Geest van de HEER, Jesaja 44,3 en 55,1. Dat zien we terug bij de belofte van de Heer in Johannes 7,37. Hierboven noemde ik al Psalm 42, maar denk ook eens aan Psalm 63,1 en 143,6-7. In het verhaal van de verloren zoon is het de honger die de jongen teruggedrijft naar zijn vader: Lukas 15,14-20.
- In het laatste Bijbelboek horen we de belofte dat honger & dorst definitief tot het verleden behoren, Openbaring 7,16 en 21,4.

Lees uit de Heidelbergse Catechismus zondag 45, antwoord 116: de genade en de werking van Gods Geest ontvangen wij als wij daarom ‘van harte en zonder ophouden’ vragen. Hier ligt een mooi verband met Jeremia 31,33 en Ezechiël 36,27.

Klik hier voor een videoclip: <https://youtu.be/2okraks-TOA>